

-4 modiga äventyrare-

Det här är en DnD-berättelse om 4 modiga äventyrare som kommer rädda världen. Storyn kan ha vuxet innehåll.

Jag kommer presentera de 4 karaktärerna innan storyn börjar. Jag är spelets bm som står för berättandet.

Den första karaktären heter Rolin. Hon är nobel och kommer från en finare herrgård. Rolin är väldigt vacker. Hon har vackert långt hår som täcker ena ögat på grund av sin magi. Rolin gillar att få uppmärksamhet och gillar att läsa böcker om historia och magi. Folk inom hennes religion gillar inte sorcer för en sorcer dödade 45 procent av befolkningen för 70 år sedan. Folket tolererar bara heliga magiker.

Rolin har en silverdrake som hon fick av sin pappa. Han sa att den kan skydda henne mot de odöda och göra att hon kan fokusera på att göra sin magi starkare, om hon vill, men hon kan inte göra det hela tiden. Rolin kan kasta isknivar som sprängs mot fienden, hon kan göra en skyddsvägg som gör det svårare för fienden att attackera henne, hon kan använda sin charm mot män så att hon kan få saker som hon vill ha. Hon har bra hälsa på grund av sin magi. Rolin var inte magisk när hon var liten utan hon fick krafterna när hon va 14 år gammal och lyckades hålla det hemligt för sina föräldrar. De vet inte om det för hon har täckt ena ögat med sitt hår så att hennes föräldrar inte ska märka något.

När hon sover drömmer hon om en blodigel som försöker kommunicera med henne. Rolin vill ta reda på varför hon har dom här krafterna. Hon är 18 år nu och hon är en sorcer av blod. När Rolin var 14 år gammal fick hon sina krafter, ena ögat blev rött. Rolin rymde hemifrån. Hon gillar inte personer i underklassen så mycket och är ibland respektlös. Rolin är 174 cm lång. Rolin är bortskämd också och gillar makt.

Kommer Rolin hitta ett sätt att bli av med sitt röda öga och kommer hon att kunna gömma sin kraft? Kommer hon få veta vem Blodigeln är eller kommer hon dö?

Nästa person är en skogsälva som heter Elin. Hon bor i skogen med dom andra skogsälvorna. Elin är en glad tjej som är trevlig, omtänksam och snäll. Elin gillar naturen och gillar att prata med folk. Hon är en "ung" älva, bara 80 år gammal, som inte kan sitta still. Elin har ett armborst som vapen istället för pil. Elin är med i en grupp som heter Helig pil som slåss mot elddemoner som vill elda upp skogar, byar och länder. Hon är en rengar och kan skjuta demoner riktigt hårt med sitt armborst. Elin är väldigt bra i skogen. Hon klarar av att stå emot sönmagi och charmmagi och behöver inte sova lika mycket som andra, bara 4 timmar. Elin kan gömma sig i skogen. Hon hade en lillebror som försvann en dag. Alla letade men ingen hittade honom. Elin är ganska överkänslig och hon blir lätt ledsen. Elin är den gulliga i gruppen. En dag, på en demonjakt, trillade hon ner i en grop. Hon blev inte skadad, och kunde klättrade upp. Hon gick vilse och kom till en väg där hon träffade dom andra karaktärerna.

Kommer Elin stoppa demoninvasionen av världen? Kommer Elin hitta sin lillebror levande eller är han redan död? Kommer hon kunna stoppa demonerna eller kommer hon dö eller något annan hemsk öde? Det får vi se sen.

Sedan har vi en karaktär som inte borde vara med i storyn. Han har inget inflytande i storyn. Vito är en dvärg som är frilansare. Han bodde i en bystad men blev uttråkad. Vito gillar att dricka öl, är en fighter som gillar att slåss och tjäna mycket pengar. Vito vill ha det roligt i livet. Vito hjälper sina vänner att hitta magiska saker. Vitos mamma och pappa lever och han har en storebror. Vito är den äldsta av dom 4 karaktärerna. Han är 125 år gammal, är långsam, inte smidig och går vilse ibland.

Vito bär en kedjerustning, en sköld och en järnklubba som vapen. Han vill bara resa på äventyr och har ingenting med storn att göra.

Kommer Vito ha någon vettig mening i storn eller kommer han dö? Vi får se.

Till sist har vi den sista karaktären. Han heter Funo och är en människa. Funo kommer från en familj av riddare. Funo är modig och hjälper folk. Han gillar att vara ute och slåss och hans dröm är att vara en stark riddare och kanske vara livvakt till en nobel person. Funo vill mörda den röda draken som förhäxade honom som barn. Funo har drakfjäll på ryggen, drakklor och ser läskig ut men folk förstår att han har blivit förhäxad och att han vill skydda folket. En dag när Funo var 7 år gammal hittade han en drakunge som han slog ihjäl med en pinne. Några mystiska riddare, drakkingare, såg när han slog ihjäl drakungen och förstod att Funo var en bra riddare men i fara och tog med honom. De berättade för föräldrarna om drakungen och tränade sedan upp Funo till en riddare. Funo är smidig men han är inte karismatisk. Han är resistent mot eld och är inte rädd för drakar.

Kommer Funo få folk att sluta bli rädd för honom? Kommer Funo hitta ett motgift mot sin förhäxning? Kommer han dö eller bli till en röd drake?

Äventyrarna går på vägen, till krogen i byn. Vissa hade kommit dit tidigare och dvärgen Vito var först. Det finns öl och Vito försöker få en öl gratis. Alla äventyrare har glömt att ta med sig pengar och är utan pengar. Vito lyckas få öl gratis med sin mediokra charm. Rolin är på väg till krogen. När hon kommer fram försöker hon hitta en plats men hon ligger lågt och vill inte synas. Hon ser en älva som har långt blont hår uppsatt i en hästsvans och går fram till henne. Hon ser ut att vara av en högre klass.

Rolin: Hej!

Elin: Hej!

Elin berättar att hon har gått vilse. Hon och de andra älvorna av Helig pil jagade en elddemon men att hon trillade i en grop, lyckades ta sig upp, gick och gick och kom fram till den här krogen. Elin frågar snällt om hon kan få något att dricka, gratis, och lyckas få ett glas vin. Elin får även 10 kopparmynt av mannen i baren.

Mannen kanske flörtar med älvan? Var det därför hon fick 10 kopparmynt?

Rolin börjar flörta med mannen som rodnar väldigt mycket. Han ger henne vin och 30 kopparmynt och säger att han kan erbjuda två rum till dem, gratis. Elin sätter sig vid ett bord med Rolin. Vito kommer fram och frågar om han kan sätta sig.

Elin och Rolin svarar: "Javisst".

Vito berättar att han gått vilse på sitt äventyr. Elin tycker synd om dvärgen Vito och säger att hon också gått vilse. Rolin berättar att hon också är på äventyr men av en anledning.

Vito: Ja, min dam. Vi har våra anledningar. Vill du bli en del av min grupp? Jag kan skydda dig med min klubba och eld. Jag är en bra krigare. Älva! Skjuter du pilbåge?

Rolin: Vito, det är väldigt stereotypiskt att tro att älvor bara skjuter pilbåge. Säg förlåt! NU!

Rolin skrämmer Vito att säga förlåt till Elin.

Vito: Förlåt, jag menade inte att säga det på det sättet. Vad kan du göra?

Elin: Jag använder armborst. Jag kan inte skjuta pilbåge.

Rolin: Armborst är ett ädelt vapen. Jag vill gå på äventyr med er. Vad ska vi...

Dörren öppnas av en ung man som kommer in. Han har huva på sig och alla stirrar på honom. Rolin stirrar och känner att han har någon slags förbannelse. Elin tycker han ser läskig ut. Vito går fram till honom och alla blir oroliga för att dvärgen ska råka illa ut.

Vito: Hej, mystiska man! Vill du ta en öl med oss? Vi letar efter en färdmedlen till vår grupp?

Den mystiska mannen: Gå undan från min väg, dvärg! Jag vill inte prata. Jag vill bara ha något att dricka och leta efter ett ledigt drakjobb. Så, LÄMNA MIG IFRED!

Men den mystiske mannen lyckas inte skrämman Vito. Han skrattar och klappar honom på axeln.

Vito: Hahaahahhaa! Du är en rolig person! Kan någon ge den ofarlige mystiske mannen en öl?

Den mystiska mannen går mot dörren och Rolin följer efter.

Rolin: Vänta, jag har en mystisk känsla för dig. Kan vi prata någonstans?

Rolin lyckas övertala den mystiska mannen som stannar.

Den mystiska mannen: Visst, men jag varnar dig.

Vito följer efter.

Vito: Min gode man. Det är henne du ska vara försiktig med.

Den mystiske mannen och Rolin går ut. Vito pratar med mannen som jobbar i baren.

Bar-mannen: Jag hör ett rassel från vinkällaren. Ingen har varit där på över 10 år. Kan någon kolla vad det är som pågår? Jag betalar 12 silvermynt.

Vito spottar ut lite öl ur munnen.

Vito: 12 SILVERMYNT! JAG TAR JOBBET OM EN TIMME.

Elin försöker fråga några var skogen är men ingen svarar så hon går därifrån.
Rolin och den mystiska mannen är ute.

Rolin: Ja, vad är det för hemligt du vill...

Den mystiske mannen tar av sig kläderna. Rolin blir röd om kinderna men sen ser hon att han är väldigt stilig. Hon ser att han har röda fjäll och att han har drakklor.

Den mystiska mannen: Funo. Mitt namn är Funo. Jag vill bli riddare men som du ser är jag förhäxad av en röd drake. Jag kommer slakta varenda drake jag ser så snälla, lämna mig iii...

Rolin visar sitt röda öga och Funo blir chockad.

Rolin: Du är inte den enda som har något att dölja. Jag är också förhäxad men jag kan dölja det bättre. Jag vill inte vara ensam. Snälla modige riddare, beskydda mig och älvan Elin. Hon som satt bredvid mig. Jag känner mig tryggare om vi har en till i gruppen.

Funo rodnar lite. Hans riddarinstinkt klickar in och han säger att han kan göra det. De går in igen och får syn på de andra och sätter sig vid deras bord. Funo introducerar sig själv. Plötsligt hör de skrik och ser 8 gobliner som håller i träklubbor. De står vid ingången och ser hotfulla ut.

En goblin: Men, men det verkar som om vi får lite att ta med till Mästaren Bulle. Ge oss alla era kvinnor, värdesaker och öl annars kommer ni bli våran middag!

Alla i rummet får panik, de är rädda. Funo går hotfullt mot goblinerna.

Funo: Ge er härifrån om ni inte vill dö! Jag räknar till 5.

Funo lyckas skrämma goblinerna som kissar på sig av rädsla och springer iväg. Alla jublar och tackar Funo. Dom säger att han kan få öl gratis, i ett år som tack. Vito berättar om uppdraget de fått att ta reda på vad det är som rasslar i vinkällaren. Äventyrarna går mot vinkällaren som finns ute i en grotta, nära baren, och det tar bara 5 minuter att gå dit. Vito kollar runt.

Vito: Vänta, jag känner av något. Kolla goblinfotspår! De leder till vinkällaren.

Äventyrarna smyger och de lyckas faktiskt smyga. De ser 8 gobliner i grottan, de luktar piss.

Elin: Jag skjuter en av dem med mitt armborst.

Elin skjuter men missar för goblinerna är på sin vakt. Rolin kommer på en idé och säger att hon kan kasta en magisk isdolk som exploderar men att hon bara kan kasta den 2 gånger. Äventyrarna säger ja till det och Rolin kastar isdolken mot en goblin men missar sin första attack. Hon kan bara kasta den magiska isdolken en gång till. Goblinerna springer mot Rolin med ett rep.

En goblin: Ta kvinnan till vår Mästare Bulle. Han kommer belöna oss om vi lyckas.

Goblinerna lyckas binda fast Rolins ben och hon trillar ner på marken. Vito försöker slå en goblin med sin klubba men råkar istället kasta iväg sitt vapen. Elin försöker skjuta en goblin men missar igen. Hon blir irriterad. Funo springer mot goblinerna och försöker hugga en goblin med sitt spjut men missar han också. Rolin kastar sin magiska isdolk mot 5 gobliner som är nära henne och dödar dem. Rolin känner att hon har fått mer magiska krafter och fortsätter kasta. Goblinerna blir rädda för Rolin. Några andra gobliner attackerar varsin äventyrare, Elin och Funo. De blir skadade. Elin blöder lite men Funo är väldigt skadad. Vito håller fast goblinen men goblinen kommer undan. Rolin försöker skjuta en goblin men missar den här gången och börjar gråta. Funo hugger en goblin men tappar spjutet som flyger rakt mot en annan goblin som dör. Rolin använder sin magiska isdolk för att skära loss repen men repen är för starka. En goblin springer till henne och försöker dra henne till grottan men hon är för tung för en goblin. En annan goblin attackerar Funo och slår honom hårt. Han blir allvarligt skadad.

Rolin: FUNO! NEJ!

Rolin skjuter med sitt armborst mot goblinen som skadade Funo men hon råkar skjuta Funo istället. Vito springer till goblinen men han kommer inte fram. Funo ser ett ljus. Rolin försöker ta sig loss från repet som är bundet runt hennes ben och lyckas. Hon hugger goblinen med sin dolk som blir svårt skadad. Elin skjuter en pil mot goblinen och träffar.

Äntligen gör hon något vettigt i storn. Hon kunde ha dödat sin kompanjon på deras första äventyr men hon gjorde inte det. Tack och lov!

Goblinen dör och Vito springer mot Funo och ger honom en öl. Han hoppas det hjälper men det gör situationen sämre.

Ja, om inte den karaktären skulle varit här skulle inget av detta hända. Funo hade inte skadats allvarligt. Karaktären som inte har något inflytande i storn har kanske haft ihjäl en viktig karaktär. Snälla, säg att han överlever nu! Han klarar sig. Halleluja, han kommer kanske inte dö!

Rolin hugger den skadade goblinen med sitt silvervapen men hon missar och goblinen slår henne med träklubban. Rolin använder sin magi så att hon inte ska bli skadad men goblinen träffar henne och försöker nocka henne.

Elin skjuter den sista goblinen med sitt armborst och träffar. Han dör. Vito försöker hjälpa Funo att överleva. Funo ser ljuset. Han ser en demon.

Demon: "Kom, din kamp är över. Kom, du kan dricka och ha kul. Kom! Kom! KOM!"

Funo: NEJ, FUCK! JAG KOMMER FÅ BORT FÖRBANNELSEN. JAG KOMMER INTE GE MIG. LÅT MIG GÅ, DEMON!

Demon: DU KOMMER DÅ DÖ. DE I DIN GRUPP KOMMER OCKSÅ DÖ. MEN DU KAN BLI STARKARE OM DU DÖDAR KOPPAR-, SILVER- OCH GULDDRAKARNA SÅ ATT DIN NATUR SOM RÖD DRAKE BLIR STARKARE. DU KOMMER INTE ÅNGRA DIG.

Funo: FUCK YOU. JAG KOMMER INTE GÖRA SOM EN DEMON SÄGER. JAG KOMMER SLAKTA VARENDA DRAKE. SÅ SLÄPP MIN SJÄL!

Funo vaknar och alla springer fram till honom. Rolin gråter av glädje. Elin gråter. Vito säger förlåt. Funo förlåter dem.

Alla går upp en level. Rolin får sorcerpoäng och kan använda dom så att hon kan kasta mer magi.

Elin blir ännu bättre med sitt armborst och kan skada mera. Vito kan använda sin kraft och slå

tillbaka flera gånger. Funo är ett steg närmare att slakta drakarna och kan aktivera

drakslaktarkrafterna. Den första drakslaktarkraften gör att han lättare kan träffa stora fiender. Den

andra att han tar ner deras försvar. De tar sina vapen och går till grottan och in i vinkällaren. De ser

ett hål och kryper in det. Det är goblinernas näste. De lyckas smyga och ser fyra gobliner som

vaktar en dörr. De ser en till dörr men den är gjord av sten. Elin tänker skjuta en av goblinerna som

vaktar dörren men av en magisk anledning skjuter hon en pil mot en goblin där pilen sedan flyger

mot den andre goblinen och sedan mot den tredje och till sist flyger pilen mot den fjärde goblinen.

Alla dör och de andra blir chockade.

Rolin: Bra jobbat Elin!

De går in genom dörren. I rummet ser dom en skattkista men den vaktas av en blå drakunge som har blå fjäll. Funo attackerar drakungen och använder sin fjäll-krossar-attack mot den och träffar.

Drakungens kind skadas och den skriker av smärta. Rolin kastar nu sin iskniv mot drakungen och

träffar. Drakungen försöker bita Elin men missar. Vito slår med sin klubba och drakungen blir ännu

mer skadad. Den ryter nu av smärta. Elin skjuter och träffar drakungen.

Ja, dom misslyckas med att slåss mot gobliner men en liten drakunge kan de slåss mot utan problem. Det ser inte så hjältemodigt ut.

Drakungen är jätteskadad. Funo attackerar den med sitt spjut och träffar. Drakungen är nu svårt

skadad. Isknivarna som Rolin kastade exploderar och drakungen dör. Funo kollar om drakungen har

något i sig och hittar en amulett av vrede. Amuletten ger Funo +4 i skada. Funo kollar i kistorna

tillsammans med de andra. Elin hittar ett vitt armborst. Vito hittar en hjälm av medvetande. De andra

hittar 2 silvermynt. De bestämmer sig för att vila lite. Elin känner sig trött och somnar men hon

drömmer något.

Elvera: Var hälsad! Jag heter Elvera och jag är en älva som du. Jag har lagt mina sista krafter i den här armborsten. Snälla, "ta upp min mantel" och slåss mot demonerna som vill förfölja oss. Alla demoner styrs av en fruktansvärd varelse som jag inte vet vad det är. Med den där armborsten bli du en bra hjältninna. Jag tror på dig, Elin!

Elin blöder jättemycket. Hon är nu i level 3 och kan skjuta heliga pilar mot fienden. Hon kan skjuta 2 pilar med sitt armbort. Rolin kan kasta bättre magi och kan nu manipulera sin magi och väljer att kunna kasta längre med sina isknivar. Funo kan hugga en fiende om de attackerar en av hans vänner. Hans spjut har blivit starkare. Vito är nu resistent mot alla typer av fysiska attacker. De vilar en stund för att sedan gå till dörren. Vito slår upp dörren som är låst och stenarna flyger mot de 5 goblinerna som vaktar dörren. Rolin hugger en goblin som ramlar ner på marken och hugger halsen av en annan goblin. Goblinerna dör. Elin skjuter två gobliner med sitt armborst och träffar. Goblinerna dör. Sen använder hon sin andra armborstpil med helig energi så att alla gobliner sprängs och dör. Rolin kollar runt och hon ser två dörrar. Funo smyger mot den ena dörren men råkar göra ljud. Dörrarna öppnas och ut kommer 4 gobliner och 3 hob-gobliner. Vito springer mot en goblin och slår men missar. Funo hugger en goblin som dör. Funo ser att en av goblinerna attackerar Vito och hugger goblinen men råkar hugga Vito istället men han blir inte skadad. 2 gobliner lyckas slå Vito riktigt hårt och hans arm som håller skölden är nu bruten och Vito skriker av smärta. Hob-goblinerna attackerar den skadade Funo. En annan hob-goblin träffar Vito som nu ligger för döden. Rolin kastar sin iskniv mot en av hob-goblinerna som skadas lite. Hon använder sin blodmagi för att göra attacken starkare och hob-goblinen blir mer skadad. Elin skjuter sin pil mot den skadade hob-goblinen som dör. Hon kastar en till iskniv mot en goblin men missar. Vito ser ett ljus och går närmare. Funo attackerar en goblin som dör. Flera gobliner slår på Vito som blir mer skadad. Några Hob-gobliner attackerar Funo men missar. Funo attackerar nu några gobliner och lyckas hugga ihjäl en. Iskniven som Rolin kastade på hob-goblinen sprängs och 2 hob-gobliner blir skadade. Rolin hugger den sista goblinen men missar. Elin skjuter mot den sista goblinen men missar också och skjuter igen. Hon träffar och goblinen dör. Vito ser ljuset. Han ser en mystisk person som håller fram sin hand.

Den mystiska personen: Kom! Kom! Det är inte din berättelse. Kom till en annan berättelse. Dina vänner kommer träffa Någon sen efter din dode

Vito: Men kommer de klara sig? Jag vet inte om jag kan lämna dom?

Funo hugger hob-goblinen men missar. Hob-goblinen attackerar Rolin som använder sin magi för att skydda sig men hon blir skadad av hob-goblinen. Hon hugger den skadade hob-goblinen men missar. Elin skjuter och den blir skadad. Hon skjuter igen och den dör.

Vito: Jag ville bara gå på äventyr. Är min tid kommen?

Den mystiska personen: Ja, kom! Du kommer vara i en annan berättelse, i en annan värld, i en annan story. Kom Vito! Din tid är förbi.

Vito: Jag kanske inte har något med de andra att göra men jag vill hjälpa dem. Min arm är bruten. Kan du hjälpa mig med min arm?

Den mystiska personen: Hahaha! Visst, men du kommer komma till mig i alla fall till slut. Är det vad du vill?

Funo hugger den sista goblinen men missar. Hob-goblinen attackerar Rolin men hon försvarar sig och Hob-goblinen snubblar på hennes dolk och dör. Dom springer till Vito. Rolin försöker hjälpa Vito att överleva men hon lyckas inte.

Den mystiska personen: Så Vito, är du redo att gå till de andra eller vill du försöka stanna?

Vito försöker övertala den mystiska personen men han lyckas inte.

Vito: Jag vill fortsätta men kan du hjälpa mig med min brutna arm. Snälla!

Den mystiska personen: Jag brukar inte göra det men ok du kan få hjälp men du kommer ha det svårare att överleva om du kommer nära döden igen. Nu är du varnad. Vi ses senare. Din tid är snart kommen.

Vitos arm läkte mirakulöst men han kommer dö om hans liv når 0 igen. Vito vaknar och dom andra kramar om honom. Vito berättar om den mystiska personen sedan går dom in i grottgången. Dom ser jättemycket mat och vatten. Rolin kollar runt i grottan men ser inget. De fortsätter in i grottan och får de syn på 3 hob-gobliner som pratar goblinska. Elin smyger och skjuter mot en av hob-goblinerna. Hon träffar och den blir lite skadad. Hon skjuter igen och träffar den andra hob-goblinen som också blir skadad. Nu attackerar hob-goblinerna äventyrarna. Elin skjuter mot den skadade hob-goblinen men missar och skjuter igen. Hon missar igen. Rolin kastar en iskniv mot den skadade hob-goblinen men hon missar. Vito attackerar den skadade hob-goblinen men han missar. Hob-goblinerna attackerar Rolin och hon kastar ett magiskt skydd. En av de skadade hob-goblinerna trillar på hennes dolk och den dör. Den andra hob-goblinerna attackerar henne men missar. Den sista attackerar Rolin och hon blir skadad. Funo ser hob-goblinen som skadade Rolin och hugger den. Hob-goblinen blir skadad och Funo hugger honom igen. Den dör. Elin skjuter den sista med sitt magiska armborst. Hob-goblinen blir skadad och Elin skjuter igen och den dör. Sedan går dom på den lilla vägen mot utgången.

På vägen ser de en stor grottsal och där finns det vattengropar. Elin kollar runt men hon ser ingenting. Vito kollar också runt men han ser ingenting heller. Dom går in i grottsalen och Rolin känner plötsligt att något är fel. Hon känner något under marken och varnar dom andra. Sen kommer det 9 havs-gobliner upp ur vattengroparna. Rolin försöker prata med dom.

Havs-goblinen: Vika är ni, inkräktare? Mästare Byle kommer inte bli glad. Vänta, var är den blå draken?

Funo: Jag dräpte den.

Havs-goblinen: DIN IDIOT! DET VAR MÄSTARENS HUSDJUR SOM HAN HADE SOM LITEN. DU HAR DÖDAD OSS ALLA!

Elin: Vi kan besegra honom.

Havs-goblinen: Nej, vi måste döda er också...

Vito och Funo attackerar havs-goblinerna. Vito träffar en goblin med sin klubba. Goblinen dör. Funo attackerar en goblin med sitt spjut. Goblinen dör och nu är det 7 havs-gobliner kvar. Elin skjuter mot goblinerna men missar. Hon skjuter men missar igen. Vito attackerar en goblin och träffar. Han fortsätter slå goblinen med sin klubba som blir skadad. Rolin kastar sin iskniv mot goblinerna men träffar ingen. Elin skjuter och träffar. En till goblin dör. Hon skjuter igen men missar. Funo hugger goblinerna med sin kniv. Han "slaysar" goblinerna med sin kniv och alla dör. Äventyrarna kollar runt och ser en liten grotta på ena sidan. Dom går in i grottan och upptäcker ett förråd med mat och sängar. Dom vilar en stund. Rolin smyger mot Funo men hon råkar göra ljud.

Funo: Vad gör du Rolin? Kan du inte sova?

Rolin: Nä, jag undrar om vår situation kommer leda någonvart?

Funo: Förmodligen inte. Jag vill dräpa drakar och du vill fixa ditt öga.

Rolin: Ja, och mina föräldrar är säkert oroliga

Funo: Jag förstår. Jag kan skänka lite pengar till dina föräldrar.

Rolin: VAD SKA DET BETYDA?

Funo: Va? Vänta! Är inte du en bondflicka?

Rolin. JAG ÄR INGEN JÄVLA FATTIG BONDFLICKA! JAG ÄR EN NOBEL. DU BORDE PRATA MED MER RESPEKT TILL MIG.

Vito: HEY! Om ni ska bråka, bråka tystare. Jag försöker vila.

Elin: Jag kollar om det finns någon häromkring. Kan ni vara tysta!

Rolin: Vänta jag berättade för dig att jag är nobel. Trodde du inte på mig?

Funo: Jag trodde du hade livlig fantasi. Jag trodde du sa så för att jag skulle hjälpa dig. Jag vet att riddare ska hjälpa en vacker nobel flicka som du. Jag trodde att dina föräldrar gav dig den där fina kjolen som de köpt för sina sparpengar. Förlåt mig!

Rolin: JAG ÄR NOBEL! Elin, jag tar vakten med dig.

Vito: Hahaha!

Efter bråket fortsätter dom och ser plötsligt en annan ingång. Dom går dit. Vito kollar runt. Han snubblar. Plötsligt kommer det spetsiga pilar från toppen av grottan. Pilarna träffar Vito. Pilarna är fyllda med frätande syra och Vito skriker av smärta. Monstret kommer fram, han liknar en orm. Tänderna är som vassa knivar. Han ryter. Rolin kastar en iskniv mot monstret och träffar. Elin skjuter monstret med sitt armborst och träffar. Monstret ryter av smärta. Hon skjuter igen, i huvudet, och monstret dör.

Ja, kampen mot monstret skulle vara ett episkt slag om inte Elin hade träffat den i huvudet med sitt armborst.

Sedan går dom mot utgången och får syn på en stor havs-oger som äter sjömän. Han äter dom inrullade i alger. Han får syn på äventyrarna.

Havs-oger: Men, vilka är ni inkräktare? Har ni dödat monstret som jag kontrollerade?

Vito: Vi dödade din drake också. Börjar du lipa nu?

Havs-oger: VA! DÖDADE NI MIN NINNI SNIFF! WAAAA!

Havs-ogern gråter. Äventyrarna attackerar honom. Rolin kastar sin iskniv men missar. Vito slår med sin klubba. Han slår hårt och havs-ogern blir skadad. Funo använder sitt spjut, ett gigantisk slaktarskill. Han lyckas med sin attack men blir utbränd. Han hugger i ögat. Elin skjuter och träffar. Havs-ogern blir lite skadad av den magiska pilen. Hon skjuter igen men missar. Havs-ogern ryter högt. Vito och Funo blir rädda. Havs-ogern slår Rolin. Hon försöker skydda sig med magi men havs-ogern träffar henne. Rolin blir skadad. Vito slår havs-ogern men missar. Elin skjuter och missar. Elin skjuter men missar igen. Funo hugger havs-ogern igen med sitt gigantiska slaktarskill. Havs-Ogern skriker och slår Funo. Funo är rädd och havs-ogern kan träffa honom lättare då men även med övertaget så missar han. Funo hugger havs-ogern. Elin skjuter men missar. Hon skjuter igen och träffar. Havs-ogern blir skadad. Vito slår men missar. Rolin kastar den magiska iskniven men missar också. Havs-ogern slår Funo igen, med övertag, men han missar. Funo hugger havs-ogern i huvudet och han dör.

Äventyrarna ser en silverkista och öppnar den. Rolin hittar en ring med försvar hälsa. Den har en röd pärla och hon tar den. Sedan hittar Rolin 5 silvermynt. Dom andra hittar bara 2 silvermynt. De går till mannen i baren som gav dom uppdraget och han ger dom 3 silvermynt var. Sedan sover dom i olika rum. Någon knackar på Rolins dörr och hon öppnar. Där står Funo. Han bugar på knä.

Funo: Förlåt mig för bråket i grottan. Jag skäms för att jag sa att du inte var nobel.

Rolin blir skakad av vad han säger. Hon ler.

Rolin: Jag förlåter dig. Du ville bli riddare. Du kan bli min livvakt.

Hon tar fram sin silverdolk och för den mot Funos axel.

Rolin: Kommer du tjäna min familj? Kommer du välja mig och min familj i stället för hämnd?

Funo: Ja min nobla dam. Jag kommer skydda din familj men jag väljer att skydda dig först.

Rolin rodnar lite.

Rolin: Skyddar du mig, kommer du vara lojal mot mig.

Men vad dom två inte vet är att Vito har gått ut för att pissa och att han får syn på dem. Han smyger för han vill höra vad dom säger, han smyger tyst och dom märker inget.

Funo: Jag lovar att offra mig om jag måste. Jag kommer skydda dig fysiskt och psykiskt.
Rolin fnissar lite.

Rolin: Funo, du är ingen soldat. Du är en riddare. Jag döper dig till min riddare. Res på dig Funo!

Vito: Du kan kyssa bruden.

Rolin och Funo kollar snabbt mot Vito. Rolin rodnade jättemycket. Hon skriker mot Vito och stänger sedan dörren men innan hon gör det ger hon sin ring, som hon hittade i kistan, till Funo. Hon säger att det är en symbol och att hon vill ha tillbaka den sedan. Rolin stänger dörren och känner sig mer självsäker. Hon har fått en ny skill och blivit bättre på attribut som styrka, smidighet och karisma och hon har större chans att få övertaget när hon påbörjar en attack mot fienden. Hon skrämmer sina fienden och får övertaget.

Äventyrarna ligger och sover och två av dom drömmer.

Elvera: Elin, du var modig idag. Din medhjälpare är den modiga dvärgen. Han är modig men jag känner av hans livskraft. Den är svag, om han blir skadad så kommer han dö.

Elin: Jag kommer inte låta det hända. Jag kommer skjuta dom. Jag vill att han ska leva!

Elvera: Elin, när ditt äventyr med dom är över. Bryt kontakten! För din hälsa!

Elin: Vad menar du? Varför får jag inte se dom längre?

Elvera: Min lilla Elin. Vi älvor lever i 750 år men människor lever bara i 80 år. Dvärgar lever vanligtvis i 200 år. Du kommer se deras barn och barnbarn dö. Det är därför vi inte har några andra vänner än älvor. Jag säger inte att du måste det men dom kommer dö innan du gör det.

Elin: Jag förstår men jag kommer ändå vara deras vän till slutet. Snyft. Snyft.

Elvera: Jag förstår. Du blir mogen som en frukt. Du växer både inom dig och till det yttre men jag har en dålig känsla så var försiktig på din väg.

Rolin drömmer också men hennes dröm liknar inte Elins.

Okänd: Rolin du borde inte ge ringen till honom, han kan slåss själv. Du måste bli starkare. Jag kan hjälpa dig att bli starkare. Det enda jag vill att du gör är att offra blod från oskyldiga till mig.

Rolin: VEM ÄR DU? VAD VILL DU?

Blodigel: Jag är Blodigel av offer som blivit besegrad av Stormjätten. Stormjätten som inte ville vara ond. Han tog mina krafter och spred dom i din by. Tyckte du det var konstigt, när du växte upp, att inga blev sjuka? Ja, Stormjätten gav byborna mitt blod som gjorde att dom inte blev sjuka och dina föräldrar fick också blodet så du, deras dotter, har mitt blod i dig från födseln. Jag valde dig till att bli min hona. Du och jag kommer härska i den här världen. När de som skulle kunna stoppa mig är döda.

Rolin: JAG KOMMER INTE GÖRA DET! JAG KOMMER STOPPA DIG TILLSAMMANS MED FUNO OCH STORMJÄTTEN!

Blodigel: DU SKA GÖRA VAD JAG SÄGER HONA! JAG ÄR DIN HANE OCH DU GÖR SOM JAG SÄGER! DÖDA STORMJÄTTEN, ANNARS KOMMER JAG TORTERA DINA VÄNNER!

Rolin: Jag kommer aldrig göra som du säger. Låt mig vara!

Elin vaknar med tårar i ögonen och Rolin vaknar med en känsla av mod. Äventyrarna har hört talas om några konstiga röda orcher som har tagit över ett militärtorn. De dödar, rånar och kidnappar. De är väldigt starka. Rolin kollar runt och märker att Elin ser lite ledsen ut. Hon pratar med henne men Elin säger att allt är bra och de går ut på vägen, till militärborgen, för att stoppa de mystiska röda

orcherna. De kollar runt och ser en kvinna. Hon har en ögonlapp, ljus hy, brunt hart hår, brunt öga och hon är muskulös. Kvinnan är skadad. Rolin springer fram till henne och försöker lugna henne.

Kvinnan: Vem är du? Gå, det finns blodsorcher i närheten.

Rolin står still.

Rolin: Har blodsorcher något med blodigel att göra?

Vito kollar runt men då kommer det en fågel som flyger mot hans ögon. Vito blir blind en liten stund. Elin kollar runt men hon hittar inget. Funo kollar också runt. Han står nära Kvinnan som blir rädd för honom. Funo ser 5 blodsorcher och varnar dom andra. Funo springer mot en orche som har ett armborst. Vito slår med sin järnklubba och orchen blir skadad. Kvinnan tar fram sitt svärd och hugger den skadade orchen. Hon träffar. Vito försöker slå en orche och träffar. Orchen blir lite skadad. Rolin kastar sin dolk mot den orcher som är mest skadad och använder sin blodsenergi för att göra dolken starkare. Orchen dör. Elin skjuter mot en annan skadad orcher som har en krigsyxa och träffar. Hon skjuter igen men missar. 4 orcher attackerar nu med sina yxor de 4 äventyrarna men de missar. Orchen med armborst försöker skjuta mot Vito men missar och blir istället skadad av Vito. Kvinnan hugger orchen som har ett armborst. Orchen blir skadad. Vito försöker slå orchen som nu är handikappad, han är blind för tillfället, men missar. Rolin vill inte kasta sin iskniv mot orchen för om den sprängs kan hennes vänner bli skadade. Hon kastar istället iskniven mot en orche som har en yxa. Orchen skadas. Elin skjuter den skadade orchen men missar. Hon skjuter igen men missar. De tre orcherna med krigsyxor attackerar Elin men hon lyckas skjuta den skadade orchen som dör. Elin blir jätteskadad av orchen med armborst. Elin kastar iskniven som sprängs och orchen dör. Funo hugger den skadade orchen som har ett armborst men snubblar. Kvinnan hugger orchen som Funo missade. Orchen dör och Vito attackerar den sista orchen men missar. Elin skjuter den sista orchen och träffar honom i magen. Han dör. Kvinnan ger Elin en medicindryck som är starkare en vanligt.

Ölin: Tack för hjälpen! Mitt namn är Ölin och jag är en riddare av kungen. Vi har i uppdrag att besegra orcherna och ta tillbaka vår militärbas. Vilka är ni?

Rolin: Mitt namn är Rolin. Jag är nobel och mannen med spjutet är mitt skydd. Var inte rädd, han har en förbannelse och jag har magiska krafter. Vito, dvärgen, är bara med oss för äventyrets skull. Sedan har vi min vän Elin. Hon kommer från skogen, hon har gått vilse.

Ölin: Åh, stackars älvan. Jag frågar kungen om han kan hjälpa till. Kan ni hjälpa mig med att besegra orcherna? Ni får min lön på 10 silvermynt?

De tackar ja till erbjudandet och går mot kungens borg. Vito har fått tillbaka sin syn. De får syn på en man som är jättejätteskadad. Rolin springer fram till honom och försöker stoppa blödningen men lyckas inte.

Mannen: Hj...hj...hjälp. Mi.. mi... son.. h... ha... har blivit (mannen hostar upp blod) kidnappad av en älva med ett stort grönt ö...

Mannen dör.

Vito: En älva med en... stor... öl?

Funo: Jag tror han sa öga.

Ölin: Jag har hört att de varelserna är starka vi k...

Elin: DET ÄR ETT BARN SOM ÄR I FARA! Snälla, vi måste hjälpa barnet!

Elin lyckas inte övertala dom.

Vito: Vi kan hjälpa pojken. Vi är hjältar så vi måste hjälpa någon i nöd.

Vito lyckas övertala dom. De följer blodspåren och kommer fram till en grotta. De smyger och hör plötsligt ett ljud.

Okänd person: Vilka är det som stör mig i min grotta? Pojken lever fortfarande. Jag äter bara hans arm just nu. GE ER IVÄG!

Äventyrarna kommer till en grottsal och ser en stor sten med facklor runt. Dom ser pojken. Ena armen är borta. Han är medvetlös. Dom ser ett monster med ett stort mörkt grönt öga. Monstret har bara ett öga och ser ut som en alv men han har vassa klor och grå hy. Monstret har ett grått linne på sig.

Monstret: Men, men, men, verkar som om jag har mer att äta. 3 kvinnor och 2 män! Du med röda fjäll, är du drakfödd? Är din mamma en människa eller?

Funo: MONSTER, LÅT BARNET GÅ ELER SÅ DÖDAR JAG DIG!

Monstret: Ha! Försöker du skrämma mig! Jag har jättestarka krafter. Låt mig äta upp pojkens andra arm innan den kallnar.

Funo springer och attackerar monstret med sitt spjut. Han träffar, springer fram och slår honom. Monstret blir lite skadad. Elin skjuter mot monstret men missar. Hon skjuter igen och träffar. Monstret blir mer skadad. Rolin kastar sin iskniv med magi och monstret blir ännu mer skadad.

Monstret: Åh, med min magi. Bind kvinnan med häxeri! Gör henne hjälplös vid mitt öga!

Men Rolin undviker monstret och hans magi.

Monstret: Men vad i

Det kommer en blixtn från himlen och monstret blir chockad, även Vito blir chockad när han träffas av blixten. Han blir jätteskadad. Rolin hugger monstret men missar. Funo hugger också monstret. Vito slår monstret trots att han är skadad. Elin skjuter med sitt armborst men träffar inte monstret men hon träffar en kristallampa som trillar ner på monstret. Elin skjuter igen och träffar nu monstret. Kniven sprängs i monstrets kropp.

Monstret: Mörker! Göm mig! Gör de andra blinda så att de inte kan se skillnad på vän eller fiende.

Men inget händer.

Monstret: Vad i helsicke. Jag har tränat i 5 år på den här magin, nu räcker det!

Monstret försöker ta Rolin och lyckas.

Monstret: Ingen rör sig eller så skär jag av hennes vackra hals.

Elin skjuter men missar första pilen. Hon skjuter en till och träffar. Monstret blir jätteskadad. Funo hugger monstret men missar. Vito slår monstret. Monstret dör.

Dom lindar pojkens förlorade arm. Han kommer klara sig. Pojken vaknar till och tackar äventyrarna.

Pojkens grannar kommer. Dom åker i en stor hästvagn och har flytt från blodsorchernas attacker. Som tack får äventyrarna åka med.

Elin kan nu skjuta 3 gånger per runda och hon har lärt sig ta dimmiga steg. Hon kan använda det för att teleportera sig framåt. Rolins magi är nu starkare och hon kan kasta jordspikar. Vito kan slå fienden fler gånger. Funo kan attackera 2 gånger.

Äventyrarna åker med i vagnen och kommer fram till vägen som går till borgen. De hoppar av och börjar gå mot borgen. Dom kollar runt och ser 5 blodsorcher som sitter och äter en häst.

Äventyrarna smyger men orcherna hör dom. Funo hoppar på orchern och skadar honom jättemycket. Han hugger sedan den skadade orchern som dör. Rolin kastar sin iskniv men missar orchern som nu attackerar Rolin. Rolin kastar sin försvarsmagi men är nu svårt skadad. Funo ser orchern som skadat Rolin och hugger honom. Orchen blir skadad. Elin skjuter orchern och träffar. Orchern blir mer skadad. Hon skjuter igen och orchern dör. Hon skjuter mot en annan orcher som blir skadad. Vito slår den skadade orchern. Orchern dör. Funo attackerar en annan orche med sitt spjut och orchern skadas. Funo attackerar igen och slafsar både den och två till orcher. Alla blodsorcher är nu döda.

Elin ger dryck till Äventyrarna. Sedan fortsätter de kolla runt men dom ser inga fler orcher. Men plötsligt känner de att marken är lös och upptäcker att de står på kvicksand. Funo lyckas hoppa undan.

Rolin. Vad är det här?

Ölin. Kanske det är kvicksand men..

Rödorche-magikern: Sand, sand, sluka dina fiender! Visa makten av kvicksand!

Rolin kastar sin magi i full kraft mot magikern och träffar. Rödorche-magikern dör. Elin skjuter en rödorche men missar. Hon skjuter igen och träffar. Rödorchern blir skadad. Hon skjuter igen och den dör. Två andra rödorcher attackerar Ölin och hugger av hennes ena arm. Hon ligger i dödssäng

Rolin och Elin: ÖLIN NEJ!

Ölin ser ljuset. Hon försöker komma tillbaka till livet.

Nu undrar ni var kvicksanden tog vägen. Jo, rödorchern som var magiker dog och då försvann även hans magi som skapade kvicksanden.

Vito slår en orcher och träffar. Orchern skadas. Vito slår igen men missar. Funo hugger den skadade orchern men missar. Han hugger igen men missar. Rolin slänger sin isdolk mot orchern som sprängs. Två andra orcher dör också av isdolkens explosion. Dom försöker rädda Ölin och lyckas stabilisera henne. Sedan vaknar hon.

Ölin: Vad hände? Var är rödorchern?

Vito: Vi besegrade dom i en episk kamp. Du måste vila nu. Du är skadad.

Ölin: Nej, jag kommer slåss mot orcherna. Vi är snart framme vid borgen.

Funo: Du kommer dö men jag förstår att du vill slåss för din kung. Vi går!

Äventyrarna börjar gå och kommer sedan fram till borgen. Framför borgen ser de minst 20 orcher som står och vaktar. Dom kollar runt och hittar en massa tunnor fyllda med sprängmedel.

Ölin: Jag har en plan men jag kommer inte överleva min plan. Jag kommer lura orcherna till mig och då smyger ni in i borgen. Rolin har du någon magi som kan göra en fälla?

Rolin: Jag har lärt mig att göra en taggig gropfälla men jag kan inte tillåta att du lurar till dig orcherna. Du får stå vid fällan istället.

Ölin. Jag förstår men jag är skadad. Jag kommer troligen inte vara riddare längre. Jag vill gå ut i strid. Låt mig få offra mig. Jag kan försöka locka till mig de flesta av orcherna. Snälla!

Ölin lyckas övertala allihop fast dom vill inte acceptera det. Dom bär på spräng tunnors. Rolin gör sin grop med magi. Den kan fylla 5 spräng tunnors. Ölin tar fram sin fackla och samtidigt som de 4 äventyrarna gömmer sig.

Ölin: HEJ ERA MISSFOSTER! KUNGEN KOMMER OM EN HALVTIMME SÅ LYCKA TILL ATT FÖSÖKA HA KVAR BORGEN. KOM OCH DÖDA MIG OM NI KAN!

Alla 20 orcher springer mot Ölin. Dom hugger henne men då släpper hon facklan i gropen. Tunnorna med sprängmedlet sprängs. 18 orcher dör av explosionen och 2 överlever. Äventyrarna måste nu slåss mot de 2 orcherna som är kvar. Elin skjuter men missar. Hon skjuter igen och missar. Hon skjuter ännu en gång och träffar. Orcherna blir skadade. Vito attackerar de skadade orcherna men snubblar och orcherna attackerar honom i stället men Vito skadas inte. Funo ser orcherna som attackerar hans vän Vito. Funo hugger orchern men råkar hugga Vito i stället. Vito blir skadad. Funo hugger och släpar dom 2 orcherna. Sedan smyger dom till borgen. Vito är lite skadad men han säger att han kan slåss. Dom ser ett rum med 5 blodsorcher som sover. Vito, Funo och Elin attackerar var sin orch. Rolin gör det också fast hon attackera en skadad orch. Elin skjuter och träffar. Hon skjuter snabbt igen men missar. Hon skjuter igen. Rolin hugger den skadade orchern men missar. Vito slår en orch men missar. Han slår igen. Funo hugger en orch men missar. Han hugger igen. Orchern dör. Elin skjuter den skadade orchern men missar. Hon skjuter igen och pilen träffar alla 4 orcher samtidigt. Dom dör. Äventyrarna kollar runt och hittar en kopparkista som dom öppnar. Där hittar dom silvermynt. Det blir 5 silvermynt var.

Sedan går dom till en dörr som Elin öppnar långsamt. I rummet finns det 3 orcher som spelar "snurra flaskan". Elin skjuter mot en av orcherna men missar. Hon skjuter igen men missar. Hon skjuter en sista gång. Rolin kastar sin isdolk mot den skadade orchern men missar. Elin skjuter mot den skadade orken men hon tappar sitt vapen. Vito slår på den skadade orchern. Orchern blir skadad. Vito slår igen och orchern dör. Dom 2 andra orcherna attackerar Funo. Den ena träffar Funo som blir skadad. Elin skjuter en av orcherna som blir skadad. Elin skjuter igen och orchern blir mer skadad. Elin skjuter med det sista magiska skottet och träffar. Orchern dör. Rolin hugger den sista orchern men missar. Vito slår orchern som blir svårt skadad. Funo hugger orchern. Orchern dör.

Äventyrarna fortsätter in i en gång. Dom kollar runt och ser en dörr som dom öppnar och där ser de ett rum. Rummet är en fälla. Det finns 4 lila kristallstenar i rummet som med magisk kraft teleportrar dom till en tom värld. Äventyrarna svimmar men vaknar sedan upp. Dom kollar runt i ett rum som är gigantiskt stort.

Okänd: MEN MEN VAD HAR VI HÄR? VAD HAR MINA TJÄNARE SLÄPAT IN I MIN DOMÄN? ÄR NI MAT ELER ÄR NI HÄR FÖR ATT SLÅSS OCH SE VEM SOM BLIR MIN GENERAL? AAAHAHAHA! JAG HÖRDE EN SMÄLL. DET VAR EN MÄNNISKA SOM GJORDE DET ELER?

Vito: VEM ÄR DU? VISA DIG FRÄMLING!

Okänd: AAAHAHAHAHAHAHAHA! FRÄMLING! JAG ÄR STARKARE ÄN DU KAN DRÖMMA OM DVÄRG MEN VISST JAG KAN KOMMA FRAM.

En jättestor drake kommer fram. Han har svarta fjäll, röda ögon som lyser av ren ondska och han har en röd rustning på sig.

Draken: SÅ FRÄMLINGAR! VERKAR SOM OM VI HAR EN ÄLVA, EN DVÄRG OCH EN MÄNNISKA SOM DU. VILKEN TUR ATT DU KOM! MIN MÄSTARE KOMMER VARA GLAD FÖR ATT DU ÄR HÄR. VAR INTE OROLIG ÖVER ORCHERNA. DU KAN SKAPA FLER NÄR DU HAR KALLAT PÅ BLODIGEL.

Funo: Vem är det han snackar om?

Rolin: Jag kan berätta när vi har kommit ut här ifrån.

Draken: HAHHAHAHA! TROR NI ATT NI KAN BESEGRA M...

Funo använder sina två drakkrifter samtidigt som han hugger draken i magen. Drakens rustning går sönder. Funo hugger igen. Han hugger draken hårt i magen. Draken ryter. Elin skjuter draken men missar. Hon skjuter igen men missar. Elin skjuter igen. Vito slår draken med all sin kraft men han missar. Vito slår igen och träffar draken lite. Han använder sitt adrenalin och försöker slå draken två gånger men missar båda gångerna. Han slår igen men missar. Draken attackerar Elin. Draken försöker klösa Elin med sin klo och lyckas. Elin blir jätteskadad. Draken biter Elin. Funo ser att Elin blir skadad och hugger draken men missar. Funo hugger draken igen men missar. Han hugger draken en sista gång men missar. Rolin kastar sin isdolk med full kraft men missar. Elin skjuter draken trots att hon är skadad och träffar. Draken skriker av smärta. Han tål inte heliga attacker. Elin skjuter igen och träffar. Hon skjuter en sista gång och träffar igen. Draken börjar blöda. Vito slår draken och träffar. Vito slår igen och träffar. Draken ryter av smärta.

Draken: JAG SKA BRÄNNNA UPP ER VID LIV SEDAN KÄKAR JAG UPP ER! AAAAAA!!!

Draken attackerar Rolin. Rolin lyckas skydda sig med sin sköldmagi men hon blir klöst av drakens klor. Rolin blir skadad. Draken biter Rolin. Han biter henne hårt i magen. Rolin är nu svårt skadad. Funo ser när draken biter Rolin. Han har lovat att skydda henne och blir förbannad. Vito hugger draken i ögat med all sin kraft. Draken ryter av smärta. Vito slår draken men snubblar. Funo hugger draken och använder sina drakkrifter och hoppar samtidigt högt upp i luften. Med drakkrifterna hugger Funo draken. Han gör samma sak igen men missar. Rolin kastar sin isdolk mot draken men missar. Elin skjuter draken och träffar. Draken sprutar ut blod. Elin skjuter igen. Draken är jätteskadad. Elin skjuter sedan draken i huvudet. Draken dör.

Alla går upp en level. Rolin kan använda sin livskraft för att få magi, hon kan kasta sin magi med ett vampyrgrepp och hon kan stjäla blod från fienden. Elin gör mer skada mot sin fiende. Funo är bättre i akrobatik och kan undvika drakarnas andningsattacker.

Äventyrarna vilar en stund och fortsätter sedan. Dom hittar en guldkista, öppnar kistan och hittar 3 magiska föremål och guldmynt. Det blir fem guldmynt var. Vito tar en magisk klubba. Rolin ser några fina röda örhängen och Elin hittar ett par handskar som ger smidighet.

Vito: Jösses vilka bra saker! Vilken fin magisk klubba!

Funo hittar ett spjut som kallas reptilslaktaren.

Funo: Åh vilket fint spjut! Den kan döda drakar mycket bättre.

Plötsligt kommer det upp en blå cirkel runt rummet. Äventyrarna teleporternas ut från borgen. Alla fiender är döda. Äventyrarna begravde Ölin.

De går sedan på en väg som leder till landets huvudstad. Dom kollar runt och ser 3 riddare och går dit. Rolin pratar med dom.

Rolin: Hej! Vad gör ni här? Ädla riddare.

Riddare: Ursäkta dam men vi tänker ta tillbaka borgen från blodsorcherna

Rolin: Vi har redan gjort det. Ölin offrade sig.

Riddarna: VA!?! General Ölin är död. Vi måste berätta för kungen. 10 går till borgen och vi andra går till kungen som måste få höra vad som har hänt.

Vito: Men Funo, vi kommer träffa kungen. Din dröm att bli riddare är snart här eller så tackar du nej för att i stället få vara med din framtida hustru.

Funo slår Vito i huvudet för att han ska hålla tyst. Dom sätter sig i hästvagnen och efter 1 timmes ridning kommer dom till huvudstaden. Rolin är redigt upphetsad att få träffa kungen. Hon vill hjälpa sin familj och bönderna i byn. Funo vill berätta för kungen om sin situation. Vito vill äta fin mat. Elin vill fråga kungen om hjälp att slåss mot demonerna.

Äventyrarna kommer fram till porten till det fina stora slottet. Dom går fram till vakterna och hälsar. Porten till slottet öppnas och dom går in. Dom ser kungen, en man som ser ut som 33 år gammal. Han har ljus hy, bruna ögon, brunt hår och stor fint skägg. Han har fina vitbruna kläder och har en fin kopparspira med fina pärlor runt den. Äventyrarna bugar för kungen.

Kung Arsle Rövsson den 3:e: Var hälsad modiga äventyrare! Ni står framför kung Arsle Rövsson den 3:e.

Vito försöker hålla sig för skratt men garvar jättemycket så att alla i rummet hör. Hans vänner ser skräckslagna ut när deras vän garvar åt kungen.

Kung Arsle Rövsson den 3:e: Varför skrattar du? Vad är så roligt att du börjar skatta? SVARA MIG!!!

Vito. Hahaahahahaha!!! Kung Arsle Rövsson den 3:e. Hahaahahahaha!!! Vilket roligt namn.

Riddarna tar fram sina svärd och går mot äventyrarna.

Riddaren: HUR VÅGAR DU FÖROLÄMPA KUNGEN. DU MÅSTE AVRÄTTAS!

Kung Arsle Rövsson den 3:e: Lägg ifrån er vapnen! Dvärgen ska straffas men inte med döden.

Dvärg, kan du slåss eller är du bara deras springpojke?

Vito: DIN LILLA JÄKEL! JAG ÄR EN KRIGARE!

Kung Arsle Rövsson den 3:e: Dvärg, jag har ett stort problem. Jag har lovat kungariket på den andra kontinenten att ge dem min dotters hand i giftermål. Jag har lovat 2 av mina riddare som är med i gladiatorspelet att de får slåss mot varandra. Om du och mannen med de röda fjällen vinner gladiatorspelet så kommer jag att hjälpa er äventyrare.

Vito: Visst, jag och min vän Funo kan göra det. Vi kommer besegra dom. Visst Funo!

Funo: Ja! Ers höghet, vi kommer besegra dom två 2 riddarna.

Vito och Funo går till arenan. Dom ser en ung kvinna. Hon är säkert kungens dotter. Hon har en guldkläanning, guldbrunn hår, bruna ögon och gulliga fräknar på näsan. Sedan ser dom en annan man. Han är stor. Det är säkert kungen från den andra kontinenten. Han är en nobel man som tar fram en guldstav men guldstaven är jätteliten. Han säger något till guldstaven som gör att alla på Kolosseum kan höra när Elin och Rolin säger till prinsessan att Vito och Funo kommer vinna.

Domaren: Välkomna! Vi är i arenan för en duell gällande prinsessans hand och giftermål. Vi har en 2-mot-2-fajt. På ena hörnan har vi en krigare med spjut. Var inte rädda. Han är modig. Han ser ut som en röd drake. Hans vapen är spjut och han kan hoppa jättebra. Sedan har vi en dvärg med bra vapen och rustning.

Motståndarna kommer in.

Domaren: I den andra hörnan har vi 2 jättebra krigare. Den första är vår farliga Gröna ros. Hon är bra med gift. Hon är kungens spion och lönnmördare. Hennes smeknamn Gröna rosen är välförtjänad. Sen har vi kungens Avrättare. Han är inte bara en Avrättare utan han är också en jättebrutal krigare. Han kapade 10 orcherhuvuden och kastade en av dem mot deras ledare så att han dog. Fajten börjar om 1, 2, 3. Kämpa!

Kung Arslé Rövsson den 3:e: Tack! Tack! Tack för att ni har räddat min dotter. Jag kan hjälpa er! Elin, jag har hittat dina vänner. Dom kommer snart. Rolin, vad vill du att jag ska göra för dig? Rolin: Jag vill att du bestraffar min by genom att beskatta dom med 65 procent. Dom kommer försöka döda mig för att jag är magisk.

Äventyrarna blir häpnad över vad hon säger. Fem minuter senare kommer det 4 skogsälvor och en högalv.

Elin: Erdo!

Elin kramar högalven och börjar gråta. Erdo kramar om henne.

Erdo: Åh Elin! Tack moder natur för att du är oskadd! Vi har letat efter dig jättelänge. Vi måste gå. Vi har hittat en grotta med eld-demoner.

Elin: Ja, mina vänner kan hjälpa...

Erdo: Vilka är dom? Människan, dvärgen och draken? Är du drakfödd av en människoförälder eller?

Funo: Jag har blivit förhäxad. Jag kommer döda den röda draken.

Erdo: Jag förstår. Så ni har varit på en resa. Ni kan få rum och mat i vår by i skogen där vi bor.

Vito: Ja, visst kan vi hjälpa er. Jag är en stark riddare så det kommer gå bra.

Rolin: Jag vill hjälpa min vän. Jag följer med!

Funo: Om Rolin vill hjälpa så gör jag det också!

Dom rider på skogsvägar fram till Elins hem i skogen. Elin och Erdo pratar med varandra om vad som har hänt. Dom pratar om hennes nya vänner som hon vill hjälpa. Erdo säger till henne att inte bli så god vän med dem eftersom de inte har så lång livstid.

Plötsligt kommer en dolk mot Vito utan att de har märkt något. Vitos jordskraft skyddar honom. Vito skriker att dom blir anfallna. Rolin kastar en magisk dolk mot en av demonerna som står i bakhåll. Demonen blir mycket skadad av isdolk. Funo använder sin nya kraft att teleportera sig till den skadade demonen bakifrån. Han hugger demonen. Demonen blir skadad. Funo hugger igen. Demonen är jätteskadad. Vito springer mot demonen och slår med sin jordklubba. Demonen dör. Vito slår den andra demonen som blir skadad. Erdo skjuter heliga magiska pilar mot den skadade demonen som blir träffad av pilarna. Erdo springer mot demonen med sitt heliga silversvärd. Han hugger den skadade demonen men missar. Elin skjuter demonen. Demonen dör. Elin skjuter mot en tredje demon som blir skadad. Hon skjuter igen men missar. Hon skjuter igen. Demonen attackerar Funo. Rolin kastar en isdolk mot demonen. Demonen dör. Funo hugger den sista demonen med sitt drakspjut men missar. Han hugger igen. Demonen blir skadad. Vito slår demonen med sin klubba. Demonen blir skadad. Vito slår igen. Erdo kastar sitt heliga spjut mot demonen sedan springer Erdo till Elin.

Erdo: Elin, hur mår du? Är du skadad?

Elin rodnar lite.

Elin: Jag mår bra. Tack för att du frågar men mina kompanjoner är säkert skadade. Kan du läka deras sår?

Erdo går fram till Funo och läker hans sår. Sedan fortsätter dom på vägen tills dom ser rök från byn. Funo och Vito börjar springa. Rolin, Elin och Erdo följer efter och springer mot röken. Dom kommer fram till byn och ser många lik. Dom ser zombis i järnrustning med yxor. Zombisarna har dödat alla i byn, kvinnor och barn. Några zombis kastar ett slags grönt slem mot liken som ligger på

marken. De börjar röra sig och reser sig sedan upp. Den mystiska gröna substansen gör dem till zombisriddare. Vito slår den ena zombisen med sin klubba. Zombisen går sönder lite. Vito slår igen och zombisen går sönder mer. Elin skjuter mot zombisen med sitt armborst. Pilen skjuter mirakulöst ner 4 zombis. Sedan skjuter hon sin andra pil mot en annan zombi. Hon skjuter igen och pilen flyger upp i himlen och sedan regnar det ner positiv energi över hela området. 10 zombis dör.

Vito och Funo: HERRE GUD! VAD ÄR DET FÖR ARMBORST DU HAR ELIN?

Rolin: Bra jobbat Elin. Du är jättestark. Heja! Heja!

Alla zombis är döda men då hör dom en person.

Mystisk person: Men, men vem är det som har dödat min armé? Vem är så dum att de slåss mot mästaren Blodigel?

Rolin: Är du en tjänare av monstret i mina drömmar?

Funo: Vad då för något?

Rolin: Jag berättar sen när vi inte är i fara.

Erdo: Hur kan du göra något så fruktansvärt? Det är oskyldiga människor och halv-älvor!

Mystisk person: Jag bryr mig inte om halvblod. Deras liv är bara bra för att deras blod är värdefullt nu. Ge mig Rolin eller så dödar jag männen i er grupp!

Funo: Rör du henne kommer du ångra dig.

Vito: Din skurk! Du kommer ångra dig för att du har attackerat en oskyldig by.

Mystisk person: Men, men passa dig dvärg. Du är väldigt nära dödssängen.

Den mystiska personen tar upp en svart liten nål. Han går fram och skjuter den rakt mot Vito men Vitos rustning skyddar honom från den dödliga nålen.

Vito: Vad hände? Nålen skadade mig inte.

Mystisk person: Du hade tur. Om du hade blivit nuddad av nålen skulle du dött men jag kan inte stanna. Det finns andra halvälvor i byarna i området.

Erdo: Varför gillar han inte halvälvor?

Mystisk person: Men innan jag går så får ni slåss mot mitt monster.

Han tar upp en svart kristall och gör sönder den mot sitt huvud. Från kristallen kommer det ett odödligt monster. Monstret ser ut som en stor zombi. Den har en jättestor kropp, har gröna tänder, grön tunga och har en svans med en vass tagg på toppen. Monstret ryter mot äventyrarna.

Odödligt monster: Du kan döda männen men döda inte kvinnorna. Om du gör det så kommer du förintas. Förstått!

Det odödligt monster nickar och säger sedan.

Odödligt monster: Jag kommer njuta av att bryta era ben medan jag äter uer levande. Kom! Kom! Jag är hungrig!

Rolin kastar sin isdolk mot det odödliga monstret. Hon använder sina krafter och kroppen omges av energiringar. Det odödliga monstret blir jätteskadad. Vito springer fram och slår. Det odödliga monstret blir lite mer skadad. Vito slår igen men missar. Vito använder sin viljekraft och slår igen. Det odödliga monstret blir mer skadad.

Vito: Känn på den här, ditt odödliga monster... aaaaaaaaaaaaa

Vito slår igen men missar. Funo teleporterar sig bakom det odödliga monstret, han hoppar och hugger. Funo träffar det odödliga monstrets rygg jättehårt. Funo använder sina drakslakter-krafter och hugger. Det odödliga monstret tar Funo och kastar honom upp i himlen. När Funo faller ner hugger han monstret i huvudet och kapar sedan av huvudet.

Mystisk person: VA? HUR KUNDE....

Erdo kastar en helig pil mot den mystiska personen men missar. Den mystiska personen använder sina onda krafter, blir till blod och hamnar under marken. Snabbt letar äventyrarna efter överlevande men ingen har överlevt. Rolin berättar om blodet igen. Elin är tyst och tänker på den mystiska personen.

Erdo: Elin, vi måste gå hem nu. Den galningen är ett hot.

Elin: Hörde du, han kommer attackera flera byar som har halv-alver. Vi måste varna Halvestan!

Rolin: Jag har hört om Halvestan. Det är en stad för halv-alver och människor och ligger nära Alveskogen. Vi kan komma dit om vi går till bergsravin-vägen.

Vito: Åh, vad är det för trevligt ställe. Jag vill gå dit. Det låter spännande. Kom! Kom! Vi går nu.

Erdo: Det är ett stort berg. En människa och en dvärg gjorde en tunnel i berget så att man kan komma till Halvestan.

Vito: Åh, en dvärg. Är det en sten-dvärg? Min kompis är en sten-dvärg men det kan också vara en bergs-dvärg?

Äventyrarna rider till bergsravin-vägen och hittar en liten grotta. Dom sätter sig ner inne i grottan och äter mat. Elin går ut ur grottan och håller vakt för säkerhets skull. Hon hör när grabbarna pratar med varandra.

Vito: Så, hur känner du lilla Elin?

Erdo: Jag träffade henne en dag när hon sköt armborst. Hennes familj och min familj känner varandra. Vi sköt tillsammans. Jag tränade Elin att slåss mot demoner. Vi tränade vid gamla sommarträdet tillsammans.

Vito: Och sedan sköt du en pil rakt in i hennes måltavla...

Erdo: VA? VAD MENAR DU?

Vito: Hahahahaha! Hahahaahaha! Lugn älva, jag skämtar. Du är jätteröd. Ni är så långsamma med sådant där...

Funo: Vad menar du med att älvor är långsamma med sådant här?

Vito: Jo, älvor är inte så bra på att berätta om sina känslor, att vara romantisk. Det tar 100-120 år för dom att vara blyga mot varandra. Det tar sedan 100-130 år för dom att fråga ut varandra och sedan tar det 130-200 år till innan dom håller varandra i handen. Sedan tar det 100 år till innan dom pussar varandra på kinden och ytterligare 150 år innan dom kysser varandra och till slut 300 innan dom gör nytt liv. Så det kommer att ta en evighet.

Erdo: Så vad ska jag göra om jag gillar någon?

Vito: Du har varit med Elin länge. Ta henne till ett romantiskt ställe. Smek henne och sen kysser du henne på munnen.

Erdo: VA! NEJ, JAG KAN INTE GÖRA DET!

Vito: Chansa! Det kommer säkert att gå bra för dig. Funo, hur går det för dig och Rolin?

Funo: Vad pratar du om? Jag är hennes livvakt.

Vito: Ja, ja. Vem tror ni den mystiska personen är som inte gillar halvälvor? Jag har inte träffat halvälvor så jag vet inte v...

Erdo: Det är för att människor bär på en synd i sina hjärtan. Halvälvor har inte det som vi har att vi älvor lever mycket längre. Det finns skogsälvor i vår skog som inte gillar halvälvor eftersom dom hugger ner dom gamla träden.

Vito: Är det för att de gamla träden är väldigt fina och värdefulla?

Erdo: Träden är magiska också men det finns älvor som har svaga hjärtan som lägger en del av sin själ i gamla träd. Om någon hugger ner träden så dör älvor med svaga hjärtan. Bara älvor kan känna av gamla träd men det kan halvälvor också men lite mindre. Nu måste jag gå för att kolla om Elin är okey.

Erdo går ut till Elin. Han säger hej och frågar Elin om hon vill gå till toppen av bergsravin-vägen. Elin säger ja och dom går ut. Rolin pratar med Funo och Vito.

Rolin: Förlåt, igen, för att jag inte berättade om blodet. Jag var rädd för hur ni skulle reagera om ni fick reda på det.

Funo: Jag kommer aldrig lämna dig. Så, en blodigel vill ta dig. Blodigeln skapade blodsorcherna, har en mystisk tjänare och det finns en mystisk stormjätte som är god. Den mystiske stormjätten besegrade blodigeln så vi måste hitta honom men vi vet inte var han är.

Vito: En stormjätte! Jag har hört talas om honom. Han gav lite av blodigelns blod så att människor fick bra resistens mot sjukdomar.

Rolin: Tack för att ni tre vill hjälpa mig. Jag kommer hitta ett sätt att stoppa blodigeln. Vi måste hitta den mystiske stormjätten!

På toppen av berget står Erdo och Elin och pratar med varandra.

Erdo: Hur mår du Elin? Du är ganska tystlåten. Vad är det som bekymrar dig?

Elin: Jag är orolig för halvälvorna i byn. Jag hoppas vi hinner i tid. Jag fick en känsla när jag kollade på den mystiska personen.

Erdo: Jag förstår. Jag vill inte att någon oskyldig ska dö. Vi måste stoppa den galningen. Sen måste vi hem. Jag kanske kan hjälpa dina vänner. Funo har ett problem och jag vet exakt vad han måste göra. För modernaturs skull, hoppas jag att det inte är en röd uråldrig drake som han måste slåss mot.

Elin: Jag hoppas mina vänner klarar sig. Jag vill hjälpa dom men jag måste slåss mot demonerna. Jag hittade Elviras armborst så jag har en skyldighet att stoppa elldemonerna

Erdo: Ja. hon valde bra.

Erdo smeker Elins kind. Elin blir jätteröd om kinderna.

Elin: Eeeerdo vvaad gö.....mmmm

Erdo kysser henne på munnen. Elin kysser tillbaka sen splittrar dom läpparna.

Elin: Erdo, du du kysste mig...

Erdo: Ja Elin. Jag älskar dig. Vill du bli min hona?

Elin: Ja! Jag vill det. Jag älskar dig Erdo. Ja!

Dom hångrar med varandra i månlyuset. Sen går dom tillbaka till grottan. De somnar men märker inte att det kommer blodblöddar. Vito vaknar och känner av vibreringen från stenarna.

Vito: VAKNA! VI ÄR I ETT BAKHÅLL!

Alla vaknar upp snabbt. Dom ser många blodblöddar. Elin skjuter en av blöddarna med sin pil.

Okej, det här är bullshit. Hon är inte huvudkaraktären men hon får 3 i rad på d20 tärningen 3. Okej. Okej. Jag kommer på något. Tillbaka till storyn.

Elin's pil lyser och fräter sönder alla 10 blodblottar. Rolin kastar vakthundsmagi, en osynlig vakthund som biter folk. Sen somnar dom igen.

Nästa dag rider äventyrarna till en jättestor bro och hittar 4 ringar, en blå och tre röda. Den blå ringen gör så att magiska attacker blir starkare och dom röda ringarna gör så att fysiska attacker blir starkare. Äventyrarna tar ringarna och rider till byn.

När dom kommer fram är alla borta. Det som finns kvar är en mobb av skelett. Äventyrarna måste slåss mot skeletten. Elin skjuter en pil mot skelettmobben. Några skelett går sönder. Sen skjuter hon igen men missar. Elin skjuter igen. Rolin fokuserar sin kraft och kastar isdolk mot skelettmobben men missar. Skelettmobben attackerar Erdo. Erdo blir lite skadad. Funo hugger skelettmobben och några skelett går sönder. Funo hugger igen men missar. Vito slår skeletten. Han slår så hårt att alla skelett går sönder. Sen hör dom någon som klappar händerna.

Okänd: Bravo! Bravo! Vi...

Han hinner inte säga mer för Funo hugger honom med sitt spjut. Funo träffar huvan. Den går sönder. Elin blir skakad när hon ser vem som är under huvan.

Elin: E...ekon är det du?

Ekon: Ja, min storasyster. Mästare blodigel gav mig kraft att utrota halvöarna. Jag har attackerat många halvöar i städer och nu kan vi plantera skog i dom områdena.

Rolin: Var är din mästare?

Ekon: Han håller på att få sin kraft. Jag måste slåss mot elldemonerna.

Elin: Varför gör du det här?

Ekon: Väldigt enkelt, hämnd. Jag kommer krossa varenda halvö men jag måste gå nu. Hej då!

Ekon teleporteras därifrån. Äventyrarna rider mot älvskogen och campar sedan i närheten. Rolin har lärt sig sin sista magi och kan kalla på insekter som biter fienden på långt avstånd. Elin kan kamouflera sig. Hon har lärt sig sin sista magi och kan röra en person så att denne inte kan bli bunden eller bli påverkad av att gå på svåra underlag (marker). Men Elin har svårt att använda den här magin för hon behöver bli lite starkare och kan bara attackera fiender som är nära henne. Funos hoppattack har blivit starkare. Hans fjäll kan skydda honom från slag. Vito kan slå 3 gånger, på sin tur, och han kan använda en jordrustning för att skydda sig. Äventyrarna kommer till skogen och rider in i den.

Elin: Vi är snart hemma! Jag är så lycklig! Jag undrar hur mamma och pappa mår! Och äldermannen och dom i Heliga pilen? Kom, vi måste ta oss dit snabbt.

Erdo: Lugna ner dig, Elin. Vi kommer dit snart. Det är bara en halvtimme kv...

Plötsligt kommer det 3 eldmonster. Elin skjuter sin pil mot eldmonstret som blir skadad. Erdo kastar sitt isspjut mot det skadade eldmonstret men missar. Funo hoppar och hugger ett eldmonster. Han hugger så hårt att eldmonstret snubblar. Eldmonstret skriker av smärta. Rolin kastar en isdolk mot det skadade eldmonstret men missar. Vito springer och slår eldmonstret. Han träffar. Vito slår igen men missar. Vito slår igen. Vito skriker. Han slår monstret igen men missar. Vito slår igen. Eldmonstret dör och exploderar. Elin skulle blivit träffad av elden från explosionen om inte Erdo hade knuffat henne ur faran. Men Erdo blir skadad istället, jätteskadad. Han får svåra brännskador.

Elin: ERDO! NEJ!

Elin börjar gråta. Hennes känslor gör så att armborsten börjar lysa. Elin skjuter en gigantisk pil mot 2 eldsmonster som dör. Sedan svimmar Elin.

Dom springer och kollar hur hon mår.

Rolin: Vad ska vi göra? Erdo är jätteskadad och Elin har svimmat.

Vito: Vi går till älvbyn. Det är säkert rakt fram.

Funo: Vi måste gå nu! Erdo kommer dö om vi inte är snabba.

Äventyrarna kommer fram till älvbyn. Några älvor ser äventyrarna och Elin och Erdo som är skadade. Dom tar fram pilbågar.

Älrvakten: Ni inkräktar! Släpp Elin och Erdo så låter vi er få en snabb död.

Rolin går fram och försöker berätta vad som har hänt.

Älrvakten: Åh förlåt! Jag trodde ni var banditer. Kom in, snabbt! Åldermannen i byn kanske kan hjälpa Erdo.

Elin vaknar. Hon kollar runt och ser att hon är hemma. Elin blir glad men sen blir hon orolig för Erdo.

Elin: Var är Erdo?

Åldermannen: Åh lilla Elin! Du har vaknat. Dina vänner berättade vad som hänt. Erdo är svårt skadad. Vi måste hjälpa honom! Vito berättade om er relation och jag välsignar den. Kom, dom andra väntar. Jag kan kolla på Ekens biblioteket om det finns en bok där det står hur man kan läka brännskador.

Dom går in i ett rum som ligger högt upp i den stora eken. Elin sätter sig med dom andra och åldermannen börjar prata.

Åldermannen: Elin, jag har hört om din lillebror. Jag kände med naturen så jag vet vad som hände för 20 år sen d...

BOOOOOOOOM!

En stor smäll hörs utanför den stora eken.

Älvsoldaten: Eld-demoner! Vi blir anfallna. Ålderman, spring!

Elin: Vi måste slåss. Kom, jag behöver hjälp!

Dom springer ut. Det är demoner överallt. Elin känner något. Hon ser 5 demoner med vingar som ligger i bakhåll men demonerna lyckas inte gömma sig. Funo hugger en av demonerna. Demonen blir skadad. Funo hugger igen. Demonerna attackerar Vito som blir lite skadad. Elin skjuter sina heliga pilar mot demonerna. En av demonerna dör. Elin skjuter en annan demon i huvudet som dör. Vito slår en av demonerna. Han slår igen och igen men missar. Rolin fokuserar och använder sin nya magi. Det kommer en massa myggor och suger blodet av demonerna. Alla demoner dör. Dom ser fler demoner komma. En demon har en demonrustning och har dödat 15 älvor.

Demon med rustning: Hahahaha! Finns det ingen värdig motståndare?

Funo: Vill du slåss mot några? Slåss mot oss!

Funo försöker skrämman demonen med rustning men den skrattar och attackerar dom. Vito slår demonen och träffar. Demonen blir skadad. Vito slår demonen igen och demonen blir mer skadad. Han slår igen. Demonen blir mer skadad. Funo hugger demonen men missar. Funo hugger igen men missar. Rolin fokuserar med sin kraft och kastar isdolken. Demonen blir träffad av dolken och blir mer skadad. Demonen slår Vito. Vito blir skadad. Demonen slår Vito igen men missar. Elin skjuter mot demonen men missar. Elin skjuter igen och träffar. Demonen blir skadad. Elin skjuter en sista gång och träffar demonen i huvudet. Demonen med rustning dör. Sedan hör dom någon som klappar händerna. Det är en stor-demon.

Stor-demon: Men, men, det verkar som om någon har dödat min general. Men det är inget att tänka på för jag kommer döda er alla.

Stor-demonen attackerar Äventyrarna. Rolin kastar sin isdolk mot demonen men missar. Elin skjuter demonen men missar. Hon skjuter igen men missar. Elin skjuter en sista gång men missar igen. Vito slår demonen och träffar. Demonen blir lite skadad. Vito slår igen och träffar i huvudet. Demonen blöder jättemycket och skriker av smärta. Vito slår demonen i huvudet igen och hans huvud sprängs. Blodet sprutar överallt. Vito trillar ner på marken, täckt av blod.

Vito: HÖR UPP ERA JÄVLA DEMÅNER! JAG HAR DRÄPT ER GENERL. VEM VILL SLÅSS MOT KRIGAREN VITO AAAAAAAAAAAAAAAAAA!?!

Demonerna: SPRING FÖR LIVET! ANNARS KOMMER MÄSTARE RÖDA DRAGEN DÖDA OSS! OM VI INTE FLY...

Funo tar tag i en demon och pressar honom på information.

Funo: Vem är er ledare?

Demonen: Dddddd.... det är mästare Röda draken som har levt i 5000 år. Han kan bara använda en procent av sina krafter nu men om vi ger honom energi genom att elda upp skogen så kommer han tillbaka.

Funo vrider nacken på demonen och älvorna kan återställa skogen med sin magi. Äventyrarna blir starkare.

Rolin kan få energi genom att skada fienden. Elin kan gömma sig riktigt bra för hon lämnar inte ens ett fotspår efter sig. Elin har en magisk vattensköld som gör det svårare att träffa henne. Om Elin tar skada så tar vattenskölden hälften av skadan. Funo kan fokusera på superattacker och kan även flyga lite. Vito kan göra så att han blir dubbelt så stark. Äventyrarna går till Åldermannen i byn. Åldermannen berättar om Elins lillebror.

Åldermannen: Jo, din lillebror var kär i en älva som hade ett svagt hjärta. Hon hade delat sitt liv med ett äldre träd. Hennes livskraft fanns i trädet. Dom andra i byn visste inte om att de hade en hemlig kärleksrelation för dom var så unga då. Men sen kom det halvälvor som högg ner träden och dom högg ner hennes träd. Hon dog men sen vet jag inte mer.

Funo: Så Elins lillebror vill ha hämnd mot halvälvorna för det som hände.

Vito: Han måste stoppas men vi har två fiender. Blodigeln som han känner och mästare Röda draken som kan komma tillbaka.

Rolin: Vi måste hitta Stormjätten för han kan stoppa blodigeln.

Biblioteks-älvan: Ålderman, jag har hittat något som kan rädda Erdo. Det finns en fontän som en jätte vaktar.

Äventyrarna går snabbt till stentemplet. De kommer fram till en grotta där de ser många jättar som vaktar grottingången.

Jätte: Jag hatar att vakta fången. Vi måste vakta honom tills mästare Blodigel får tillbaka sin kraft igen.

Stormjätten: Vad gör ni i mitt hem?

Jätte: Hhhhaaann är här! Var på er vakt!

Stormjätten slajsar dom 5 jättarna.

Sedan ser han Äventyrarna.

Stormjätten: Vilka är ni? Vad gör ni så nära mitt hem?

Elin: Jag är Elin. Jag är en älva från Älvsbogen. Min partner är svårt skadad. Snälla, kan jag få vatten? Jag måste rädda hans liv. Snälla!

Stormjätten: Du, människa. Du är en del av min ärkefiende, Blodigeln. Jag kan hjälpa dig men då får du offra lite av din magi. Du kommer ha kvar lite av din magi men vi måste döda Blodigeln. En gång för alla. Men jag vill se om ni kan besegra mig. Om ni gör det så kan jag ge er vatten som kan rädda er vän men om ni inte lyckas måste ni träna med mig. För alltid.

Elin skjuter Stormjätten med sina pilar men missar. Elin skjuter igen och träffar. Stormjätten blir lite skadad. Elin skjuter en sista pil och han blir mer skadad. Funo använder sina drakslaktar-krafter och hugger Stormjätten. Han skadar Stormjätten och hans försvar försämras av attackerna. Funo hugger igen och Stormjätten blir mer skadad. Vito slår Stormjätten och träffar. Stormjätten blir mer skadad. Vito slår Stormjätten igen och träffar. Stormjätten blir mer skadad. Vito slår Stormjätten igen och träffar. Vito använder sitt adrenalin och slår Stormjätten 3 gånger och träffar. Sen slår Vito Stormjätten igen och träffar. Vito slår Stormjätten en sista gång. Vito slår så hårt att Stormjätten blir svårt skadad. Stormjätten attackerar Vito med sitt tvåhandssvärd men missar. Han hugger med svärdet igen och skadar Vito mycket.

Rolin fokuserar på sina krafter och kastar sin isdolk mot Stormjätten. Stormjätten blir knockad.

Efter en halvtimme vaknar Stormjätten.

Stormjätten: Hahahahahaahhaa! Tack för fajten. Ni kan få vattnet som jag har vaktat.

Elin: Tack så mycket!

Rolin: Kan du hjälpa oss att besegra Blodigeln?

Stormjätten: Jag kan hjälpa till att stoppa Blodigeln men Vito stannar här. Jag vill prata med honom ensam. Ni kan gå.

Vito: Visst, jag kan prata med dig.

Dom tre äventyrarna går tillbaka till älvornas by.

Elin: Jag är här Erdo. Jag kan hjälpa dig.

Elin går fram till Erdo. Han andas långsamt och Elin håller vattnet i hans mun. Helt magiskt försvinner brännskadorna, helt, och Erdo vaknar helt frisk.

Erdo: Eelin...

Elin: Erdo...

Erdo och Elin kysser varandra. Dom andra älvorna håller för ögonen för det är för sexuellt för dom.

Erdo: Elin mår du bra? Är du skadad? Var är Vito någonstans?

Funo: Han pratar med Stormjätten och kommer snart.

I stentemplet där Stormjätten bor.

Vito: VA? KOMMER DU OFFRA DIG FÖR ATT STOPPA BLODIGELN! DU VILL TESTA MIG OM JAG ÄR VÄRDIG ATT FÅ DINA KRAFTER! VARFÖR JAG?

Stormjätten: För jag kan känna att dina vänner har något speciellt i sig. Rolin har magi från Blodigeln. Elin blev utvald av Älvhjälden att bära armborst och Funo har drakkrafter. Men du Vito, du är en helt vanlig dvärg som är nära dödsängeln. Jag är gammal. Snälla Vito, besegra blixtkraften i mig, i en duell, för att få den innan du ska slåss mot Åskjättens kraft. För att få den så berättar jag vad dom andra får för egenskaper.

Äventyrarna är i level 18-20. Rolin kan använda nivå 9, magi. Rolin kan också använda sin soucerypoäng för att träffa med sina attacker. Hon har lärt sig sin sista blodserfarenhet och kan skada en fiende ännu mer. Elin kan känna av fiender, även osynliga fiender. Hon kan inte förblindas eller bli döv. Funo har ett drakhjärta. Om han lyckas undvika magiska attacker och superslag kan han hamna i drakzonen. Han är immun mot alla psykiska attacker och kan ge upp en attack för att attackera alla fiender i området. Det hade varit ändvändbart tidigare i stornyn men nej han får den när dom ska slåss mot Elins lillebror, blodigeln och röde draken. Men ja, tillbaka till Vito.

Vito tänker för sig själv "Okey, ta det lugnt. Du slåss ensam mot ett monster och du kan klara det!" Vito är i ett rum. Han ser en varelse som ser ut som en människa men varelsen har blå hy med svarta prickar och har också ett svärd. Varelsen ser Vito. Varelsen attackerar honom.

Vito: Kom igen! Jag kommer besegra dig. Aaaaaaaaaaaaaa!

Han fick 2 rena D20!?! Du skämtar med mig. Det här skulle vara en episk strid men nej, Han fick 2 rena D20 också. Jag hoppas att det inte är ett mönster om vad som kommer hända i stornyn? Var var jag? Jo, monstret dog av ett slag.

Vito kommer ut från rummet. Stormjätten är där.

Stormjätten: Har du redan besegrat monstret?

Vito: Ja, det var den lättaste fienden, någonsin.

Stormjätten: DET SKA DET INTE VARA. DET TOG MIG 5 ÅR ATT BESEGRA DEN. 5 ÅR! SÅ SÄG INTE ATT DET VAR ENKELT FÖR DET ÄR DET INTE! Host! Host! Ursäkta mig, du är värdig att bli en åskkrigare som jag. Du kan använda åskslaget 3 gånger innan du måste vila, en hel dag.

Vito: Bra, jag måste gå till mina kompisar nu. Hej då!

Hos älvorna och Äventyrarna.

Älvorna: VA? ÄR NI I EN RELATION? NI ÄR SÅ UNGA!

Erdo: Dvärgen Vito gav mig ett tips och jag gjorde som han sa.

Vito öppnar dörren.

Vito: JAG ÄR HÄR! NI KAN INTE TRO VAD SOM HAR HÄNT!

Alla kollar på Vito.

Vito: Jag fick elektriska krafter genom att besegra ett monster. Kom vi måste gå till en plats.

Äventyrarna går till platsen, ett stort berg med mycket snö. Dom går till ett torn som ligger på bergstoppen. I tornet finns Elins lillebror, Ekon.

Ekon: Ni är här nu. Mästare Blodigel är glad att du är här Rolin.

Elin: Ekon, sluta med det. Dom har inte gjort n....

Ekon: Elin, dom är halvälvor. Dom dör lite snabbare än människor. Och träden lever länge. Ingen stor f...

Funo: Vito, ska vi besegra honom nu? Jag orkar inte lyssna på honom.

Vito: Ja, det gör vi! Vi har en drake att hindra från att komma tillbaka så vi borde göra det så snabbt som möjligt.

Funo hugger Ekon med sitt spjut och han blir skadad. Funo hugger igen. Ekon blir mer skadad. Vito slår honom med sin magiska stridsklubba och han blir mer skadad. Vito slår igen och han blir mer skadad. Vito slår igen. Ekon blir mer skadad. Vito slår en sista gång och Ekon börjar blöda. Rolin använder sin magi och springer till Ekon och suger ut hans livskraft. Blodet sprutar. Ekon använder sin magi.

Ekon: Mörka mörka magi! Sluka dom som trotsar mig!

Men Elins armborst lyser upp mörkret och Ekons magiska mörker försvinner. Elin skjuter sin lillebror Ekon som blir skadad. Hon skjuter igen och Ekon blir svårt skadad. Elin vill inte skjuta igen. Plötsligt börjar tornet skaka. Ekons blod sprutar och blir levande. Det kommer mera blod. Blodet tillhör halvälvorna som han tog blodet ifrån. Blodet blir till en stor boll och tar form av en gigantisk blodigel.

Blodigeln: Jag lever igen! Hahaha! Hahahaha! Hahaha! Tack så mycket. Jag behövde någons starka blod men jag är mer hungrig.

Elin: NEJ! EKON, SPRING!

Men det var försent. Blodigeln åt upp honom.

Elin: NEJ!

Elin ligger ner på marken och gråter.

Rolin: DITT MONSTER! JAG KOMMER FÖRINTA DIG!

Funo hugger Blodigeln och träffar. Han blir lite skadad. Funo hugger igen och blodigeln blir mer skadad. Elin skjuter sina pilar mot Blodigeln men missar. Hon skjuter igen. Blodigeln blir jätteskadad av hennes attacker.

Elin: Det här är för min lillebror. Ditt jävla monster!!!

Hon skjuter en sista pil. Blodigeln blir mer skadad. Rolin kastar sin isdolk men tappar den. Elin halkar. Vito attackerar Blodigeln. Han träffar. Blodigelns kropp går sönder. Vito slår igen och Blodigeln går sönder ännu mer. Vito slår en sista gång. Han använder sina nya elektriska krafter och Blodigeln blir allvarligt skadad.

Blodigeln: Du har Åskjättens krafter. Han är redan död men jag kommer inte ge mig.

Plötsligt börjar marken skaka och sedan hör alla en gigantisk smäll under marken. Genom jordskalet, från underjorden, kommer det upp en gigantisk röd drake.

Röd-draken: JAG ÄR FRI! HA!HA!HA!HA!HA!HA!HA!HA! NU KAN JAG KÄKA ALLT LEVANDE SOM TROTSAR MIG MEN JAG VILL ÄTA NÅGOT SOM ÄR FETT FÖRST.

Röd-draken käkar Blodigeln.

Funo: DU!?! DET ÄR DU SOM GJORDE ATT JAG SER UT SÅ HÄR. JAG SKA DRÄPA DIG RÖD-DRAKE!

Röd-draken: Du! Det verkar som om du inte dödade mina rivaler. Du trotsar mig visst. Jag kommer äta er alla. Ni kan inte dräpa en drake, en härskare.

Innan den sista striden börjar kommer jag berätta vad Äventyrarna får i den sista leveln, level 20. Elin skadar mer mot sina fiender. Det kunde vara användbart tidigare i storyn. Funo blir starkare och Rolin kan vila och få sina soersepoäng tillbaka. Ja, det är det hon får. Vilken left-down! Tillbaka till den sista striden.

Röd-draken klöser Funo. Funo blir skadad. Röd-draken försöker bita Vito men missar. Han blåser eld mot Vito. Vito blir skadad. Rolin fokuserar sin magi och kastar isdolken mot Röd-draken men missar. Elin skjuter men missar. Hon skjuter igen och träffar en av klorna. Röd-draken blir jätteskadad. Elin skjuter igen men missar. Funo använder sina drakslaktar-krafter och springer mot Röd-draken. Funo hoppar jättehögt och hugger Röd-draken. Röd-draken blir skadad. Funo hugger igen men missar. Vito försöker slå Röd-draken men snubblar och Röd-draken attackerar Vito med sin andra klo och sina tänder. Röd-draken använder skräckets öga mot Rolin men hon blir inte rädd. Rolin kastar en isdolk men missar igen. Funo hugger Röd-draken i magen men Röd-draken blir jättelite skadad. Funo hugger och träffar igen men Röd-draken blir nästan inte skadad alls. Elin skjuter en pil men missar. Hon skjuter igen och träffar. Hon skjuter en sista gång och träffar Röd-drakens öga. Röd-draken blir mycket skadad i ögat. Vito springer fram och försöker slå Röd-draken men missar. Han slår igen och träffar. Röd-draken blir skadad. Vito slår igen men missar. Vito slår en gång till och träffar Röd-draken hårt. Vito använder sitt adrenalin och slår 4 gånger till. Röd-draken andas in djupt och blåser sedan stark eld mot Äventyrarna men alla undviker elden. Röd-draken biter Funo och Funo fastnar i hans käkar. Funo försöker få upp Röd-drakens käkar samtidigt som Rolin kastar en isdolk och träffar Röd-drakens andra öga. Röd-draken skriker av smärta och blir blind på ena ögat. Funo ser dolken sitta i Röd-draken öga. Dolken lossnar och Funo gör ett akrobatiskt hopp till Röd-drakens öga. Han lyckas. Vito försöker ta loss dolken och lyckas. Han gör ett akrobatiskt hopp till Röd-drakens tänder och kastar in dolken i munnen, in i halsen. Sedan hugger Vito med sitt spjut in i Röd-drakens mun. Röd-drakens mun skadas lite och hans eldattacker försvagas. Elin skjuter mot Röd-draken som blir skadad. Elin skjuter igen men missar. Hon skjuter igen. Vito slår Röd-draken men missar. Vito slår igen men missar. Han slår en gång till men snubblar in i Röd-drakens hals.

Äventyrarna: NEJ! VITO!!!

Röd-draken: HA!HA!HA!HA!HA!HA!HA! DELIKAT DVÄRG. LITE HÅRT KÖTT MEN GODE ÄNDÅ. NU, VEM SKA JAG ÄTA NU?

Vito trillar ner i Röd-drakens mage och hamnar i matsmältningssystemet men Vito smälts inte ner så lätt. Vito tänker "Vad ska jag göra nu?" Han ser isdolken och kommer på en väldigt riskabel idé.

Vito: Förlåt mig Åsk-jätten men jag måste nog offra mig. Vi kanske ses i himlen.

Vito fokuserar sin magi som han fick genom att besegra Åsk-monstret. Röd-draken blir otroligt skadad och sprutar upp blod. Vito kommer ut jätteskadad. Hans ben och armar är helt brutna. Till och med ryggraden är bruten.

Röd-draken: Din lille dvärg. Jag ska döda dig!

Röd-draken attackerar Funo med sina klor men Funo lever fortfarande. Han hugger mot draken.

Funo: JAG KOMMER INTE LÅTA DIG SKADA MIN VÄN.

Funo hugger mot Röd-draken en sista gång.

Funo: NU DÖR DU DIN JÄVLA DRAKE. AAAAAAAAAAAAAAAA!!!

Funo kapar drakens huvud. Äventyrarna springer till Vito.

Elin: Vito, hur mår du?

Vito: Bra! Bra! Alla mina ben är bara helt brutna annars mår jag bra. Kan någon älva fixa mig med sin magi? Snälla!

Funo skriker. Rolin springer till honom.

Rolin: Funo, vad är det som händer?

Funo: Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!

Funos fjäll och hans klor försvinner. Han ser vanlig ut.

Rolin: Funo hur mår du?

Funo är chockad och svarar inte.

Äventyrarna tillbaka. Dom berättar vad som hänt och stannar kvar i Älvskogen. Dom går på Elins lillebrors begravning.

Efter en vecka.

Åldermannen: VAD? SKA NI GIFTA ER SÅ UNGA?

Elin: Ja! Jag vill vara med Erdo hela mitt liv.

Erdo: Jag vill vara med dig också! Jag vill att Vito ska vara min bestman.

Nu är det dags för bröllopet. Alla älvorna i hela skogen är skakade. Ingen någonsin, i älvornas historia, har haft ett så ungt par.

Åldermannen: Vi har samlats här idag för något historiskt. Vi kommer ha en union mellan 2 unga älvor. Elin, älvan utvald av Elvera. Och Erdo, silverpilsledaren. Vi har också Elins vänner, Äventyrarna, som räddade oss alla. Vi har Vito, dvärgen som vi lyckades läka. Det är ett mirakel av Skogsgudinnan att han lever. Ja, vi har samlats för brudparets union med välsignelse från Skogsgudinnan. Elin vill du leva resten av ditt liv med din hane?

Elin: Ja! Det vill jag.

Åldermannen: Och Erdo. Vill du leva med din hona resten av ditt liv?

Erdo: Ja! Jag vill leva med henne.

Älv-prästen: I skogen vi föddes. I skogen vi ska dö. Brudparet ska skjuta sina pilar för unionen.

Rolin går till Elin och ger sin pil till henne medan Vito ger sin pil till Erdo.

Älv-prästen: Skjut pilen till himlen. Kvinnan är omtänksam och moderlig som kan visa vägen och hjälpa. Som en pilbåge. Mannen är som en pil, han skyddar kvinnan och hans familj. Men som kan behöva bågen som hjälper honom.

Elin och Erdo skjuter sina pilar mot himlen. Sen säger Älv-prästen.

Älv-prästen: Paret är enade i sina själar. Erdo, du kan kyssa din hona.

Dom kysser varandra och sen börjar festen. Det är en stor fest men Rolin och Funo går iväg.

Rolin: Vad händer nu?

Funo: Jag kommer gå hem och berätta för mamma och pappa att jag är en vanlig människa och dom itillhör drake slaktar eten. Och du?

Rolin: Jag kommer gå hem men Funo..... vvvvill du du vara mmmmer än min riddare?

Funo: Ja....mmmmmmmm

Rolin kysser honom. Sedan går dom till ett rum. Dom har 18+

Nästa dag går dom till Rolins hem.

Senare.

Vito tränar i jättens tempel och Elin är gravid. Det är väldigt tidigt för en älva.

THE END